

Η εφημερίδα της ΣΤ'4 τάξης

ΑΘΗΝΑ

Η εκδρομή στην Αθήνα ήταν η καλύτερη εκδρομή που έχουμε πάει. Είδαμε πολλά πράγματα δηλαδή την Ακρόπολη και το Μουσείο της, το Ίδρυμα Μείζονος, την Βουλή και το Αττικό Πάρκο. Αυτό που τράβηξε την προσοχή των περισσότερων παιδιών είναι το Αττικό Πάρκο. Είδαμε άπειρα ζώα: λιοντάρια, τίγρεις, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, λαιμούριους, ιπποπόταμους, κροκόδειλους ακόμα και μυρμηγκοφάγους. Βέβαια τις καρδιές όλων έκλεψαν τα δελφίνια με τη φοβερή τους παράσταση. Όλοι μαγεύτηκαν με τις κολοτούμπες, τις περιστροφές, το πόσο γρήγορα κολυμπάνε καθώς και το ότι μας χαιρέτησαν με τις ουρές τους στο τέλος της παράστασης. Περάσαμε τέλεια!!!

Βασιλική Χριστοφιλοπούλου ΣΤ'4



ΑΘΗΝΑ

Η Αθήνα ήταν μια από τις ωραιότερες εκδρομές. Το ξενοδοχείο ήταν πολύ ωραίο, το πιο εντυπωσιακό μέρος του ήταν το POLL BAR RESTAYRANT. Τα δωμάτια ήταν αρκετά όμορφα. Το πάρτι που κάναμε στο μαγαζί ελαφοκυνηγό ήταν εκπληκτικό, φάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε και παίξαμε. Ήταν φανταστικά!!! Ήταν η καλύτερη εκδρομή που υπάρχει!!!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον. Εάν όλοι διαχωρίζουμε τα σκουπίδια μας, θα βοηθήσουμε να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Στην τάξη μας κάνουμε ανακύκλωση .



Μάγδα Πετρίδου

Το παζάρι

Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου έγινε το παζάρι στο σχολειό μας. Στο παζάρι πουλούσαμε χειροποίητα πράγματα όπως: στεφάνια για διακόσμηση, διακοσμητικά για το δέντρο, αρώματα, φαγητά, βιβλία και πολλά άλλα. Ψήσαμε σουβλάκια, φάγαμε κουραμπιέδες κ.ά. Περάσαμε τέλεια !!!!

Μάγδα Πετρίδου

Η μέρα αθλητισμού

Την ημέρα αθλητισμού η ΣΤ' τάξη πήγε στα γηπεδάκια κοντά στο σχολείο. Παίξαμε μπάσκετ και τένις. Κάναμε αγώνες και μάθαμε καινούργια αθλήματα. Πήγαμε με τα πόδια το πρωί και καθίσαμε δύο ώρες. Μοιραστήκαμε τα φαγητά μας και γυρίσαμε στο σχολείο. Ήταν τέλεια !!!

Ειρήνη Τραμαντζά



ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Δεν τρέχουμε στους διαδρόμους
2. Δεν πετάμε σκουπίδια στην αυλή και στους διάδρομους
3. Κάθε τάξη έχει δικαίωμα να φέρνει μόνο μια μπάλα
4. Σεβόμαστε τους δασκάλους και τους συμμαθητές μας
5. Βοηθάμε τους συμμαθητές που δυσκολεύονται
6. Δεν βρομίζουμε τις τουαλέτες π.χ. δεν πετάμε χαρτιά

Τα ανέκδοτα του μήνα

Δευτέρα

- Λοιπόν Τοτό, σε τι καταλήγει ο ακουστικός πόρος
- Στο τύμπανο κύριε.
- Και μετά το τύμπανο τι υπάρχει ;
- Το μέσον κυρία.
- Και μετά το μέσον;
- Ο λαβύρινθος κυρία.
- Ωραία και τι υπάρχει μέσα στο λαβύρινθο
- Ο Μινώταυρος κυρία.

Τρίτη

- Πηγαίνει ο Τοτός στον δάσκαλο και του λέει:
- Κύριε αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στην θάλασσα να πνιγώ.
- Και ο δάσκαλος απαντάει:
- Δεν πειράζει, παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν.

Τετάρτη

- Πώς λέγεται ο γιός του Κολοκοτρώνη
- Απάντηση: Κολοπετραδάκι

Πέμπτη

- Γυναίκα: Πού είναι τα παιδιά;
- Άντρας: Στα Αγγλικά
- Γυναίκα: Where are the kids;

Παρασκευή

- Παιδί: Δάσκαλε θα με τιμωρούσατε για κάτι που δεν έκανα;
- Δάσκαλος: Ποτέ παιδί μου !!!
- Παιδί: Ωραία, γιατί δεν έκανα τα μαθήματα μου.
- Αυνή Τσελεπίδου

