

Νικόλαος Σκουφάς



Ο Νικόλαος Κουμπάρος ή Σκουφάς γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότι της Άρτας όπου και έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Μετά την ενηλικίωσή του ο Νικόλαος πηγαίνει στην Άρτα, όπου ασχολήθηκε με τη ραφή σκούφων, και για το λόγο αυτό πήρε το προσωνύμιο Σκουφάς, ενώ παράλληλα διατηρούσε ένα μικρό εμπορικό κατάστημα. Το 1813 μεταναστεύει στη Ρωσία, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Εγκαταστάθηκε στην Οδησό και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο, του δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστεί με τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο, μετέπειτα συνιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1814. Ο Σκουφάς ανέλαβε τη διάδοση και την κατήχηση μελών από το πλήθος των ομογενών της Ρωσίας. Μερικά από τα μέλη που μύησε ήταν ο Γεώργιος Σέκερης, ο Αντώνιος Κομιζόπουλος, ο Νικόλαος Γαλάτης και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Αρχικά, οι προσπάθειές του στη Μόσχα και την Πετρούπολη δεν ευδοκίμησαν, αλλά στη συνέχεια βρήκε ανταπόκριση στην Οδησό, στις αρχές του 1816. Πέθανε στις 31 Ιουλίου 1818 στο Μέγα Ρεύμα της Κωνσταντινούπολης και τάφηκε στον τοπικό ναό των Ταξιαρχών.

Σ _____

Ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής... (ανάποδα)

Κ _____

Μεταφορά της έδρας της φιλικής εταιρίας στην

Ο _____

Ο Σκουφάς πέθανε τον (μήνας) (ανάποδα)

Υ _____

Τέθηκε επικεφαλής της φιλικής εταιρίας.....

Φ _____

Έδρα του Πατριαρχείου

Α _____

Ο Σκουφάς είχε καταγωγή από τον νομό . . .

Σ _____

Γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότι της (ανάποδα)

