

Αδαμάντιος Κοραΐς



Ο Αδαμάντιος Κοραΐς γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 27 Απριλίου 1748. Ο πατέρας του, ο Ιωάννης Κοραΐς, ήταν έμπορος καταγόμενος από τη Χίο. Σπούδασε στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1771 στέλνεται στο Άμστερνταμ για να διευθύνει τις επιχειρήσεις του πατέρα του. Εκεί προσλαμβάνει δασκάλους και μαθαίνει Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, γεωμετρία, μουσική και γνωρίζει την όπερα. Το 1778 πηγαίνει στο Μον Πελιέ στη Γαλλία και ξεκινάει σπουδές στην Ιατρική. Το 1788 πάει στο Παρίσι ως διδάκτορας της ιατρικής και ζει από κοντά την Γαλλική Επανάσταση. Πίστευε ότι η παιδεία και ο "φωτισμός του γένους" θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ελευθερωθεί από τον Τουρκικό ζυγό. Στο Παρίσι συνέχισε να κάνει μεταφράσεις ιατρικών κυρίως βιβλίων στα γαλλικά και

ταυτόχρονα άρχισε να συγγράφει κείμενα σχετικά με την κατάσταση του ελληνισμού. Ίδρυσε το Ελληνικό Κομιτάτο μια Φιλελληνική οργάνωση. Με τα ποιήματα *Ϊσμα Πολεμιστήριον* και *Σάλπισμα Πολεμιστήριον* προσπάθησε να τονώσει τις ελπίδες των Ελλήνων για απελευθέρωση και να ενισχύσει την αγωνιστική τους διάθεση. Ο Κοραΐς υπήρξε ο μεγαλύτερος φιλόλογος της νεότερης Ελλάδας. Πέθανε στο Παρίσι, στις 6 Απριλίου 1833, στις 12:40 μεταμεσονύχτια ώρα σε ηλικία 84 χρονών. Τα οστά του στάλθηκαν στην Ελλάδα στις 8 Απριλίου του 1877 και ετάφη στην Ελληνική πρωτεύουσα. Η μαρμάρινη προτομή του κοσμεί το Λύκειο της Χίου, το οποίο κληρονόμησε την βιβλιοθήκη του, ενώ άγαλμά του υπάρχει και έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.



Κ_____

Το Ελληνικό . . . ιδρύθηκε στο Παρίσι

Ο_____

Μια από τις γλώσσες που μιλούσε ήταν τα ...

Ρ_____

Το μικρό όνομα του Φεραίου

Α_____

Το μικρό όνομα του Κοραή ήταν ...

Η_____

Η Μολδαβία και η Βλαχία ήταν οι παραδουνάβιες ...

Σ_____

. . . πολεμιστήριο έργο του Κοραή

