

Τα δευτερόκλι

Εφημερίδα της Β τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος

Ιούνιος 2018



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόσφατα νέα
Αναμνήσεις σχολικής ζωής
Αγγλικά με τον Μανώλη
Βιβλιοπαρουσίαση
Συνταγές
Ώρα για διασκέδαση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αναστάσης Αλεπάκης, Ερατώ Αναγνωστοπούλου, Νικόλας Αυγελής, Μανώλης Βαραγιάννης, Σπύρος Βασιλειάδης, Ιωάννα Βασιλειάδου, Αστέρης Βεσιρόπουλος, Κριστιάνο Βήτας, Τζώνυ Ζαφειρόπουλος, Αλεξάνδρα Καρακάση-Βασιλειάδη, Κωνσταντίνος Κλεπουσιώτης, Έλενα Κατουρτζίδου, Γιώργος Κούνδουρος, Δημήτρης Κούνδουρος, Σέβη Μαϊστρέλλη, Δανάη Μπακιρτζή, Γιώργος Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Αναστασία Πέννου, Κωνσταντίνος Πούλιος, Κάτια Σταυρίδη Θεοδώρα Χαρίση

Πρόσφατα νέα

Την Τετάρτη στις 6 Ιουνίου καλοκαιρινή γιορτή της Α' τάξης στο αμφιθέατρο του σχολείου μας.

Στις 13 Ιουνίου, το απόγευμα στις 7 αποχαιρετιστήρια γιορτή της ΣΤ' τάξης «Ο γύρος του κόσμου σε 80 λεπτά»

Την τελευταία εβδομάδα τουρνουά ποδοσφαίρου από τις μεγάλες τάξεις.

Δανάη

Αναμνήσεις της σχολικής ζωής

Το φθινόπωρο πήγαμε εκδρομή στο **γλυκοπωλείο ΠΕΡΕΚ**. Στο εργαστήριο μας έδειξαν πώς κάνουν την πίτα. Η Έλενα και η Αλεξάνδρα ζύμωσαν και ο Νικόλας φούρνισε τα φύλλα. Μετά πήγαμε σε ένα εστιατόριο, φάγαμε και παίξαμε έξω στην παιδική χαρά.

Θεοδώρα



Την ίδια ημέρα που επισκεφθήκαμε το εργαστήριο ΠΕΡΕΚ, πήγαμε και στον τάφο του **Αγίου Παϊσίου** στην περιοχή Σουρωτή. Το μοναστήρι ήταν μεγάλο και είχε πολλά όμορφα και πολύχρωμα λουλούδια. Προσκυνήσαμε τον τάφο του και οι μοναχές μας κέρασαν λουκούμια.

Σπύρος



Η **χριστουγεννιάτικη γιορτή** της τάξης μας έγινε στο αμφιθέατρο του σχολείου μας. Η παράσταση μας λεγόταν « **Αναζητώντας τον Χριστό** ». Μια μέρα νωρίτερα η κυρία Ράνια, η μαμά μου και εγώ φτιάξαμε τα σκηνικά. Στη γιορτή μας συμμετείχαν και παιδιά της Δ' τάξης. Ένα έπαιξε πιάνο, ένα άλλο βιολί και άλλα παιδιά τραγούδησαν. Ήταν μια υπέροχη παράσταση. Όλοι, μας χειροκρότησαν και εμείς το απολαύσαμε.

Νικόλας



Το Φεβρουάριο η Α΄ και η Β΄ τάξη πήγαμε στο θέατρο Μελίνα και είδαμε «**Το δέντρο που έδινε**». Η ιστορία αυτή μας έδωσε μηνύματα γενναιοδωρίας αλλά και πλεονεξίας. Είδαμε ότι ο άνθρωπος θέλει όλο και περισσότερα μέχρι που η ζωή του φτάνει στο τέλος...

Αναστασία

Τον Ιανουάριο η τάξη μας επισκέφθηκε το κρατικό θέατρο και παρακολούθησε την **παιδική θεατρική παράσταση «Η Παπλωματού»**.

Ήταν κάποτε μια γενναιόδωρη κοπέλα που με τα μαγικά της δάχτυλα, έφτιαχνε τα πιο όμορφα παπλώματα και τα χάριζε στους φτωχούς. Κάποια μέρα χάρισε ένα στον άπληστο βασιλιά και του δίδαξε τη χαρά που παίρνεις όταν δίνεις στους συνανθρώπους σου.

Η παράσταση είχε όμορφα και εντυπωσιακά κοστούμια, σκηνικά και εφέ.

Όλοι οι συμμαθητές μου και εγώ την ευχαριστηθήκαμε. Θα μας μείνει αξέχαστη.

Ερατώ



Μια από τις πιο ωραίες εκδρομές που πήγαμε φέτος με την τάξη μου ήταν στο **πάρκο της γειτονιάς** μου. Επειδή το πάρκο είναι κοντά στο σχολείο πήγαμε με τα πόδια. Εκεί κάναμε κούνια, τσουλήθρα και τραμπάλα. Παίξαμε, τρέξαμε και σκαφαλώσαμε σε λοφάκια με χώμα. Το δυσάρεστο ήταν ότι καθώς ανέβαινα σε ένα τέτοιο λοφάκι γλίστρησα και έσκισα τη φόρμα μου. Ευτυχώς δε χτύπησα. Εκτός από αυτό, ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή.

Κάτια

Ο κουκλοθίασος ΡΕΝΤΙΚΟΛΟ με κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος, παρουσίασε στο σχολείο μας την παράσταση «Ο Ρομπέν των δασών». Οι ηθοποιοί έστησαν ένα ωραίο σκηνικό στο αμφιθέατρο του σχολείου μας, ενεργοποίησαν τα ηχεία και η παράσταση ξεκίνησε. Το **κουκλοθέατρο** ήταν πρωτότυπο και με πολύ χιούμορ. Όλα τα παιδιά διασκέδασαν πολύ.

Γιώργος Π.



Τα τμήματα της Β' τάξης πήγαμε επίσκεψη στο **πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής**. Εκεί χωριστήκαμε σε δυο ομάδες. Η μια έκανε κολάζ και η άλλη έμαθε κάποια σημαντικά πράγματα για τον Κ.Ο.Κ. Μετά αλλάξαμε δραστηριότητες. Ένα βίντεο που είδαμε μας έδειξε ποσό σημαντικό είναι να φοράμε ζώνες. Η ζώνη σώζει ζωές. Στο τέλος παίξαμε με μπάλες. Περάσαμε τέλεια.

Αλεξάνδρα

Στις 19 Απριλίου η τροχαία ήρθε στο σχολείο μας. Τις πρώτες δύο ώρες κάναμε χειροτεχνίες (σήματα, αυτοκινητάκια και σελιδοδείκτες). Στο διάλειμμα στρώθηκε μπουφές με λιχουδιές που έφτιαξαν οι γονείς μας. Τις επόμενες δύο ώρες είδαμε ένα μουσικό θέατρο από την Γ' τάξη. Τις τελευταίες δύο ώρες παίξαμε με μια τροχονόμο το επιδαπέδιο παιχνίδι «Τάπητας» και παιχνίδια με σήματα με τους γυμναστές.

Σέβη



Τον Μάιο τα τρία τμήματα της Β' τάξης πήγαμε στη μονάδα γαλακτοβιομηχανίας **Μεβγάλ**. Εκεί μας έδειξαν ένα βίντεο για το πώς φτιάχνουν το τυρί, το γιαούρτι και άλλα προϊόντα. Μετά μας μίλησαν για την υγιεινή διατροφή και κάναμε την πυραμίδα της διατροφής.

Έλενα



Η ΣΤ΄ τάξη έκανε ένα **αφιέρωμα** στο συγγραφέα **Νίκο Καζαντζάκη**. Η τάξη μας συμμετείχε φτιάχνοντας ένα ταμπλό με τίτλους από τα βιβλία του. «Καπετάν Μιχάλης», «Μέγας Αλέξανδρος», «Αδελφοφάδες», «Ζορμπάς», «Ταξιδεύοντας στη Ρωσία» και πολλά άλλα. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο. Ο Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1883 και πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1957.

Αλέξανδρος



Τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζεται η **γιορτή της μητέρας**. Γι αυτό και εμείς φτιάξαμε ένα χάρτινο λουλούδι για να το χαρίσουμε στις μαμάδες μας.

Χρησιμοποιήσαμε χρωματιστό χαρτί, κόλλα και ένα καλαμάκι. Στο κέντρο του κολλήσαμε ένα κίτρινο στρόγγυλο χαρτάκι και γράψαμε:

ΜΑΝΟΥΛΑ Σ΄ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Ιωάννα



Η τελευταία **εκδρομή** που πήγε όλο το σχολείο ήταν στο **Ζαγκλιβέρι**. Η διαδρομή μέχρι εκεί ήταν σύντομη και μέσα στο λεωφορείο τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Όταν φτάσαμε ενθουσιαστήκαμε από το καταπράσινο τοπίο. Είχε ένα αναψυκτήριο, μια παιδική χαρά, γήπεδο ποδοσφαίρου και βόλει. Είχε και αλογάκια και ανεβήκαμε. Το μεσημέρι κάναμε πικ-νικ με τους γονείς μας. Πέρασαμε μια

όμορφη και χαρούμενη μέρα μέσα στη φύση.

Αστέρης

Ένα τμήμα της ΣΤ' μας παρουσίασε στο αμφιθέατρο, το παραμύθι «**Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος**». Το παραμύθι μας δίδαξε πόσο σημαντική είναι η φιλία και το βιβλίο στη ζωή μας. Επίσης μας δίδαξε να μη φοβόμαστε ότι είναι ξένο προς εμάς. Συμμετείχε και το τμήμα μου και γι' αυτό το χαρήκαμε πολύ.

Αναστάσης

Βιβλιοπαρουσίαση

Σας προτείνουμε να διαβάσετε:

Ο ΣΠΑΣΙΚΛΑΣ Νο 2

Του Τζεφ Κινί

Σε αυτό το βιβλίο ο Γκρεγκ Χέφλι ζει μια δύσκολη ζωή και συνέχεια μπλέκει σε μελάδες. Μια με το αδερφό του, μια με τους συγγενείς του και μια με τους συμμαθητές του. Είναι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου, γιατί έχει τον Ρόντρικ αδερφό. Ο Ρόντρικ ξέρει πολλά για τις καλοκαιρινές διακοπές του Γκρεγκ και θέλει να μαρτυρήσει τα μυστικά του ήρωά μας...

Κωνσταντίνος Π.

Αγγλικά με τον Μανώλη

Mama=μαμά

Baba=μπαμπάς

Brother=αδερφός

Sister=αδερφή

Uncle=θείος

Aunt=θεία

Cousin=ξαδέρφη

Grandpa=παππούς

Grandma=γιαγιά

Μανώλης

Συνταγές...μιαμ-μιαμ

ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ

Υλικά

2 φλυτζάνια κρέμα γάλακτος

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

3 κ.σ.βούτυρο λιωμένο

Μισή κ.σ. κανέλα

Μισό κ.γ .εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπωλ, χτυπήστε με σύρμα χειρός την κρέμα γάλακτος μέχρι να αφρατέψει. Σε ένα άλλο μπωλ ανακατέψτε το συμπυκνωμένο γάλα, το βούτυρο, την κανέλα και τη βανίλια. Αναμειγνύουμε το μείγμα με την κρέμα. Το βάζουμε στην κατάψυξη να παγώσει.

Τζώνης

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟ

Υλικά

470 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό

3 αβγά

200 γραμμάρια ζάχαρη

700 γρ αλεύρι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

(υλικά για 3 με 4 ταψιά κουλουράκια)

Προετοιμασία

Σε ένα βαθύ μπολ χτυπάμε τα αβγά ρίχνουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο, το αλεύρι, τη βανίλια και το μπέικιν πάουντερ και ζυμώνουμε μέχρι να γίνουν ένα σώμα (μπορεί να

χρειαστεί να ρίξουμε κι άλλο αλεύρι για να δέσει το ζυμάρι).

Σκεπάζουμε τη ζύμη με μια μεμβράνη για περίπου μισή ώρα.

Έπειτα παίρνουμε τη ζύμη και πλάθουμε μικρά κουλουράκια ή δημιουργούμε σχέδια με τα κουπάτ (όχι πολύ ζυμάρι στο κάθε κουλουράκι για να ψηθούν ομοιόμορφα).

Στρώνουμε μία λαδόκολα σε ένα μεγάλο ταψί και τοποθετούμε τα κουλουράκια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν τα κουλουράκια.

Βγάζουμε τα κουλουράκια από το φούρνο και τα αφήνουμε να κρυσώσουν (πριν κρυσώσουν μπορούμε να τα διακοσμήσουμε με τρούφα χρωματιστή).

Κωνσταντίνος Κ.

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ

Υλικά

- 4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
- 350 γρ. ζάχαρη
- 1 κ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
- 115 γρ. βούτυρο λιωμένο (όχι καυτό)
- 240 ml γάλα, σε θερμοκρασία δωματίου

- 270 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 20 γρ. (1 φακελάκι) μπέικιν πάουντερ
- 30 γρ. κακάο

Για τη σως:

- 500 ml γάλα
- 300 γρ κουβερτούρα ψιλοκομμένη

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ χτυπάω είτε με το μίξερ είτε με το σύρμα τα αυγά να αφρατέψουν.

1. Προσθέτω τη ζάχαρη ανακατεύοντας δυνατά μέχρι το μείγμα να πάρει παστέλ κίτρινο χρώμα.
2. Ρίχνω τη βανίλια, το λιωμένο βούτυρο, ανακατεύω και το προσθέτω και το γάλα.
3. Αφού αναμείξω το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το κακάο, τα προσθέτω σταδιακά στο μπολ.
4. Προετοιμάζω το ταψί ή το πυρέξ (20x30 εκ) με βούτυρο και κοσκινισμένο κακάο και ρίχνω μέσα το σοκολατένιο μείγμα.
5. Ψήνω στο φούρνο στους 180οC, στις αντιστάσεις, για 45 – 50 λεπτά (πρέπει να είναι ψημένο όπως το κέικ, να βγαίνει η οδοντογλυφίδα καθαρή).
6. Το βγάζω από το φούρνο, κόβω σε κομμάτια και με ένα ξυλάκι το τρυπάω όσο πιο πολύ γίνεται παντού, μέχρι τον πάτο.

7. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνω καλά το γάλα, το ρίχνω στην κουβερτούρα αφήνω 2 λεπτά να ζεσταθούν τα υλικά και ανακατεύω να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
8. Το ρίχνω στο ταψί (ζεστά και η πίτα και το υγρό σοκολάτας) φροντίζοντας να το γυρίσω να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και αφήνω για 2 ώρες να απορροφηθεί.
9. Ξανακόβω τα κομμάτια και σερβίρω. Μπορώ να συνοδεύσω με παγωτό.

Γιώργος Κ.

Ώρα για Διασκέδαση

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το καλοκαίρι έφτασε

έκλεισαν τα σχολεία

θα κάνουμε το πρόγραμμα

να πάμε παραλία.

Θα παίξουμε, θα τρέξουμε

στη θάλασσα θα μπούμε

στα κύματα τα γαλανά

για ώρες θα βρεθούμε.

Απέναντι θα βλέπουμε

με βάρκες να ψαρεύουνε
με δίχτυα και με μπετονιές
στο κύμα να παλεύουνε.

Το καλοκαίρι ξεγνοιασιά
όμορφες μέρες ζούμε
στη θάλασσα ή στο βουνό
σίγουρα θα βρεθούμε.

Σέβη

Μητούλης Δημήτριος

Ο Τοτός κοιμόταν την ώρα του
μαθήματος και η δασκάλα τον ρωτάει

-Τοτέ, πες μου δύο αντωνυμίες.

-Ποιος; Εγώ;

Κριστιάνο

Αδειανό δε στέκεται γεμάτο δε λυγίζει.

Τι είναι;

Αν είμαι νέος, μένω νέος. Αν είμαι
γέρος μένω γέρος.

Τι είναι;

Μπαίνει μέσα από το τζάμι χωρίς να το
σπάσει.

Τι είναι;

Δημήτρης